

# Besøg hos Mille

Ved: Grete Tange

*"Du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig".*

Det er Milles leveregel, som hun har lært af sin mor, og som hun prøver selv at leve op til.

Hun er flyttet ind på Bymarken 12 B den 14. januar, og hun tager venligt imod mig for en snak om sit liv og levned til nu.

## Nykøbing - Brønderslev

Hun fortæller:

"Jeg hedder Mille Marie Mogensen. Jeg er 50 år, og jeg kommer oprindelig fra Mors. Jeg er født i Nykøbing M, og der gik jeg i skole til 9. klasse. Derefter var jeg i huset og prøvede forskellige jobs, før jeg blev gift med min første mand og flyttede til Brønderslev. Der boede jeg i 8 år, og der fik jeg mine to døtre, som i dag er henholdsvis 30 og 28 år. Den ældste bor i Nykøbing med sin kæreste, og den yngste bor i Hanstholm med mand og to helt fantastiske børn. Så jeg er bedstemor. Efter nogle år fandt min mand en yngre model, og vi blev skilt. Imens jeg var i Brønderslev, arbejdede jeg med forskelligt bl.a. på Vildmosemuseet, hvor jeg var med til at registrere og lægge billeder ind på nettet.

## Brønderslev - Nykøbing

Jeg flyttede tilbage til Nykøbing og gik i gang med uddannelsen til social og sundhedshjælper. Den gennemførte jeg i 1997 - 98 i Thisted, og siden har jeg i alt arbejdet ca. 17 år indenfor plejeområdet både med ældre, demens og handicappede samt senhjerneskadede. I Nykøbing fandt jeg en ny mand, som jeg var gift med i 11 år, og med ham fik jeg Jonas, som i dag er 18 år. Han har gået på Grønbjerg Friskole, og er nu i gang med landmandsuddannelsen på Grindsted Landbrugsskole. Han var i praktik hos Bjarne Hansen, og han har virkelig animeret ham til at fortsætte indenfor landbruget.

## Nykøbing - Vestjylland

Efter nogle år blev jeg skilt fra min anden



Foto: -mb

mand, og senere fandt jeg sammen med en mand her fra egnen, som har 2 døtre. Han boede på et nedlagt landbrug, og det var betydeligt skønnere end at bo i en treværrelsels lejlighed på 1. sal. Der var imidlertid lovlig mange i vort forhold, så derfor skiltes vi, og jeg flyttede her til. Vi har dog et udmåret forhold til hinanden nu og kan godt snakke over en kop kaffe. Hans piger ser jeg også, og dem føler jeg næsten, at jeg er mor for. Her på egnen har jeg også arbejdet med mit fag både på Centerparken og Bakkehuset (Videbæk), Ørnøj, Troldhede og Spjald plejehjem. Nu har jeg nogle timer om ugen på Grønbjergjhjemmet, men jeg håber, at jeg på længere sigt kan få nogle flere, for jeg synes, det er en dejlig arbejdsplads.

## Cezar

Da jeg kom her til egnen blev jeg imidlertid helt overvældet af den natur, der findes her.

Jeg troede, at alt var dækket af lyng, men ser nu så varieret landskabet er. Jeg benytter i det hele taget meget naturen til gåture med min hund – en hvid schaefer, Cezar, som er to år gammel. Ham er jeg meget glad for, og jeg nyder de lange ture, som jeg kan gå sammen med ham i umiddelbar nærhed af byen. Det er sjeldent med en hvid schæfer, og på et tidspunkt var de næsten udryddet, men ved omhyggelig avlsarbejde er det lykkedes at genoplive racen. Han er altså ingen albino. Han er ud af et kuld på 6, og hans bror, Bonzo, og dennes familie, der bor på Fyn har jeg stadig forbindelse med, og det er meget hyggeligt. Han er rigtig god til at skabe kontakt til andre mennesker, fordi han er så venlig over for alle.

### Fritidsinteresser

Naturen er skøn her, og jeg glæder mig over årstidernes skiften, og jeg bruger også vore ture til at indsamle ting og sager, som jeg kan bruge til min store interesse for blomsterbinding af forskellig art. Jeg har gennem mange år lavet dekorationer, adventskranse og lign. til folk, jeg kender, og jeg er villig til at hjælpe nogen, der kunne tænke sig at arbejde med det. Jeg er også klar til at lave mad eller bage til noget, som kunne komme andre til glæde, så man skal bare henvende sig.

### Modtagelsen

Den modtagelse, som jeg har fået her i byen, er helt overvældende:

Min nabo Rita var her, straks jeg flyttede ind og tilbød hjælp og følgeskab til begivenheder her. Også de andre her på vejen har været meget venlige. Det er virkelig dejligt at opleve en interesse og opmærksomhed, som kun kan gøre én glad. Det har bl.a. gjort, at jeg har været med til fællesspisning, Kultur og Samvirke arrangement, gospelkor, og til sommer skal jeg med til at spille kroket. Jeg er i det hele taget overrasket over, så meget der sker i dette samfund. – Jeg er interesseret og vil gerne deltage, og i den forbindelse kan jeg fortælle, at jeg sidder i menighedsrådet for Væggerskilde Kirke. Der bliver jeg siddende til næste valg.

### Hvad skal der nu ske?

Jeg kan godt lide, at der sker noget og at hygge mig sammen med gamle venner og nye bekendte. Måske kunne jeg sammen med andre tage til ”enkebal”. Jeg vil også hjælpe, hvis der er nogen, der har brug for en hjælpende hånd.

Jeg kan godt tænke mig at blive boende her, for jeg har fået en dejlig lejlighed, skønne naboer og en flot natur lige udenfor vinduerne.”

Efter en hyggelig snak og en dejlig kop kaffe tager jeg afsked og håber, at vi ses igen i bybilledet. ■

## Grønbjerg Tømrer og Snedker ApS v. Jørgen Bank og Hakon Pøhl

Holstebrovej 22, Grønbjerg  
6971 Spjald  
Tlf. 97 38 43 20

Mobil 31 34 44 98 (Jørgen)  
Mobil 40 85 49 10 (Hakon)  
SE NR 36941855